

# 20. DECEMBER

I dag er der kun fire dage til juleaften, så nisserne havde planlagt at det skulle være en hyggedag, hvor de ikke lavede så meget, men slappede af og hyggede sig. De synes deres to musevenner var en god ide, for de var helt lidt trætte i både ben og arme over at slæbe alle de grangrene op i går, som skulle bruges til at lave de fine grankranse.

Ja, selv Nisse-Taars havde brug for en slappe-af-dag – inden, der for alvor blev travlt om et par dage, når juleaften kom.

Nisse-line trængte også til at slappe af – og det gjorde hun bedst ved at sidde ned og strikke med sit strikkesøj. Hun manglende endnu at få lavet et par julegaver, før alle gaverne var færdige og klar.

Nisse-Taars han var slet ikke nået så langt. Han tænkte, at der jo var tid nok, når der var hele fire dage til at det var juleaften - og gaverne skulle være klar. Han tænkte mere på at han havde lyst til at spise noget risengrød. Det var noget af det bedste han vidste og han spiste risengrød både morgen, middag og aften. Det havde han gjort i mange år, og det skulle der ikke laves om på.

Nisse-Line prøvede nu en gang imellem at lave noget andet end risengrød, når de skulle spise – og han var også høflig nok til at prøve at smage hendes forskellige retter; men uanset hvad, så smagte hans risengrød altså bedst – den med en stor smørklat på toppen og så drysset med kanel hele vejen rundt.

I dag havde Nisse-Line besluttet sig for at de skulle have æbleskiver og gulerødder.

Musene kunne godt lidt gulerødder, men æbleskiver vidste de ikke rigtig om de kunne lide.

- I kan da prøve at smage dem. De smager faktisk rigtig godt, sagde Nisse-Line med overbevisning i stemmen - og så skal de spises med et drys flormelis over sig.

- Flormelis, tænkte musene, det er jo noget sødt og de holdt begge to af søde sager.

Nisse-Taars var ikke så vild med søde sager, for de ødelagde jo tænderne, og da han kun havde en eneste tand, så gjaldt det jo om at passe på den ene han havde.

For hvad skulle han gøre, hvis han mistede sin eneste tand. Nej, det ville ikke være godt.

Nisse-Line grinede lidt af ham og sagde: Det hele afhænger jo af, om du børster din tand grundigt hver eneste dag – både om morgenen og inden du går i seng om aftenen – ellers kan det gå grueligt galt.

Så begyndte hun at fortælle historien om den lille skæve nisse, som aldrig ville børste sine tænder. Ha hylede og skreg hver gang hans forældre ville børste hans tænder, så til sidst gav de op og sagde: Det må du selv om, du taber alle dine tænder.

Men den skæve nisse var lige glad. Han var glad for at slippe for den daglige tandbørstning, men det betød jo at baktusserne kunne arbejde inden i hans mund med at ødelægge tænder. Og da der begyndte at gå hul i tænderne, så gjorde det rigtig ondt og den skæve nisse græd – men lige meget hjalp det. Hans forældre sagde: Så længe du ikke børster tænder vil baktusserne arbejde på at ødelægge dine tænder.

Men selv ikke den advarsel, ville den skæve nisse lytte til selv om det gjorde ondt i tænderne. Efter et stykkes tid med tandpine og store huller i tænderne, så gik tænderne helt i stykker og begyndte at falde ud. Og snart var der slet ingen tænder tilbage i munden på den skæve nisse, så han slet ikke kunne tygge noget som helst. Han måtte nøjes med at få suppe resten af sine dage og det kunne han ikke li'.

Derfor skal man altid huske at børste sine tænder grundigt – både morgen og aften, sagde Nisse-Line - og musene Vilfred og Valde gentog med deres små musestemmer: - Både morgen og aften...

Nisse-Taars sagde: Okay, men jeg børster altså min eneste tand hver dag, både morgen og aften.

- Jamen, så kan du jo godt spise gulerødder og æbleskiver med flormelis på. Når bare husker at børste dine tænder, inden du går i seng, sagde Nisse-Line.

Så var den diskussion slut – og Nisse-Line bagte æbleskiverne færdig og de hyggede sig alle fire med friske gulerødder og så et par æbleskiver med flormelis...

