

1. DECEMBER

Det var en herlig dag i dag, for det var ikke alene den første dag i december måned, men også den dag, hvor han var flyttet fra kirketårnet og op på slottet.

Kirketårnet skulle repareres, så han var blevet tvunget til at flytte. Og det havde været svært at finde et sted, hvor Nisse-Taars, hans to musevenner Vilfred og Valde samt ikke mindst hans gode veninde Nisse-Line kunne bo i fred og ro.

Det var Nisse-Line, som havde læst om slottet, som ikke havde nogen husnisse. Slottet var et meget gammelt slot med mange tårne og sale. Og Nisse-Line havde derfor foreslået, at de alle fire skulle flytte ind der.

- De mennesker, som bor her på slottet er ikke vant til at have nisser omkring sig – og de kender slet ikke til nisse-drillerier, sagde Nisse-Line.

- Så er vi nødt til at flytte ind på slottet og hjælpe de stakkels mennesker, så de lærer at forstå, at nisser findes, understregede Nisse-Taars.

Og de to små mus, Vilfred og Valde greb hinandens hænder og dansede rundt, mens de råbte "jubi" med deres små musestemmer, men pludselig stoppede de og Vilfred sagde med bævende stemme.

"Hvad siger slottets ejer til, at vi flytter ind? Og hvad nu hvis ejeren har en stor tyk og farlig kat, som vil jage os?"



"Tag det helt roligt, Vilfred. Det er dronningen, som ejer slottet - og hun har ikke nogen kat, hun har kun et par hunde... sagde Nisse-Line.

"Nåe, hunde – de jager jo ikke mus.... så vidt jeg ved", sagde Vilfred og Valde nikkede.

Og så fortsatte de med at tømme deres flyttekasser med al deres habengut.

Nisse-Taars stillede sin lille seng op lige ved siden af den store brændepejs, for i december kunne det blive rigtig koldt og så var det j vigtigt at ens seng stod tæt på for at få lidt varme.

Da de havde pakket ud og stillet tingene på plads var både musene og Nisse-Line rigtig godt trætte, men Nisse-Taars var ikke så træt, så han besluttede sig for at gå på opdagelse rundt på slottet.

- Husk din lommelygte, lød det fra Nisse-Line - og så tog han lommelygten og lagde den i sin lomme og så drog han afsted.

Han kravlede helt op på et af de store tage og lagde sig oppe på selve tagryggen, så han ikke faldt ned og så kiggede han op på himlen for at se på stjerner, men han kunne ikke se nogen. I stedet så han noget lys på himlen som var den blevet malet over med hvide eller lidt grønne farver.

Det hed Nordlys – det havde hans far fortalt ham for mange år siden, og det var noget med nogen elektriske udladninger fra solen, som når de ramte jordens atmosfære, så skabte det et helt særligt lys, som kaldes Nordlys.

Det er noget som kun findes heroppe Nordpå, mens de nede ved ækvator i Afrika aldrig har noget nordlys.

Det var ikke alene meget sjældent at se, det var også utrolig flot, så Nisse-Taars var glad for, at han så det lige i dag - den første dag i december oppe på taget af slottet.

Bagefter kravlede han ned fra taget igen, og da han kom ned til sin seng kunne han høre, hvordan de to mus Vilfred og Valde lå og pruttede i søvne – også Nisse-Line slog en enkelt lille prut - i søvne..

Pu-ha, tænkte Nisse-Taars..Vi skal vist have luftet godt ud i morgen - og så børstede han sin eneste tand, tisede af, vaskede sine fingre og krøb ned under dynen i sin varme seng.

